



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

**ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΕΡΝΙΔΑΚΗ – ΑΛΝΤΟΥΣ**  
Βουλευτής Επικρατείας – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**«Η Ελληνίδα μητέρα και ο ρόλος της στη σύγχρονη κοινωνία»**  
**Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας – Εκδήλωση του Δήμου Αμαρουσίου**  
**13.5.07**

Κύριε Δήμαρχε,  
Κύριε Πρόεδρε του Πνευματικού Κέντρου,  
Κυρίες και Κύριοι,

Θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια μου στο Δήμαρχο κύριο Πατούλη και στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αμαρουσίου, ιδιαίτερος στον κύριο Γαρδέλη και τους συνεργάτες τους που είχαν την πρωτοβουλία της διοργάνωσης της σημερινής εκδήλωσης.

Ως μητέρα τριών παιδιών αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που γιορτάζω τη σημερινή επέτειο μαζί σας.

Η δεύτερη Κυριακή του Μάη, έχει επικρατήσει διεθνώς ως η ημέρα για τη «γιορτή της μητέρας». Η σημερινή ημέρα αποτελεί μια παγκόσμια αναγνώριση της ιερής αποστολής της μητέρας και της κοινωνικής της προσφοράς. Η μητέρα διαπλάθει το χαρακτήρα και την προσωπικότητα του παιδιού της και το στηρίζει σε όλη του τη ζωή. Είναι αυτή που παρακολουθεί βήμα-βήμα την πορεία του και το προστατεύει σε κάθε κίνδυνο ή δυσκολία. Ο σημαντικός ρόλος της γυναίκας ως μητέρα, αναγνωριζόταν από την αρχαιότητα. Η Γαία, η μητέρα Γη, λατρευόταν ως η υπέρτατη θεότητα. Λατρευόταν ως η προσωποποίηση της φύσης, που γεννά όλο τον κόσμο.

Αυτή η ημέρα όμως δεν είναι μόνο ημέρα γιορτής. Είναι και μία ημέρα προβληματισμού. Ένα από τα θέματα που τίθενται είναι η αναγνώριση ότι η εργαζόμενη γυναίκα βρίσκεται στο δίλλημα είτε να ανέβει τα σκαλιά της επιτυχίας στην καριέρα της, είτε να φτιάξει η οικογένεια;



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

**ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΕΡΝΙΔΑΚΗ – ΑΛΝΤΟΥΣ**  
Βουλευτής Επικρατείας – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αγαπητοί φίλοι,

Όλοι θα συμφωνήσετε ότι ο ρόλος της μητέρας γίνεται διαρκώς και πιο δύσκολος και απαιτητικός. Οι ανάγκες της σύγχρονης μητέρας είναι τόσο πολυδιάστατες, όσο και οι απαιτήσεις που έχει το περιβάλλον της από την ίδια. Σήμερα η σύγχρονη μητέρα, εκτός από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, καλείται να καλύψει τις ανάγκες του σπιτιού, να φροντίσει τα παιδιά της, να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του συζύγου της, και δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που είναι υποχρεωμένη να μεριμνήσει για τους ηλικιωμένους γονείς ή τα πεθερικά της. Η πρόκληση λοιπόν για τη σύγχρονη γυναίκα, τη σύγχρονη μητέρα, είναι φανερή. Πώς θα συνδυάσει μια ισορροπημένη σχέση ανάμεσα στον παραδοσιακό της ρόλο και στη φιλοδοξία της για την επαγγελματική της ανέλιξη. Πώς θα αποφύγει τον εφιάλτη της συνύπαρξης της αποτυχημένης μητέρας με το όνειρο της επαγγελματικής εξέλιξης;

Ως συνέπεια αυτού του διλήματος, στην Ελλάδα έχει παρατηρηθεί αύξηση των αμβλώσεων από εργαζόμενες γυναίκες, που φοβούνται ότι μια εγκυμοσύνη ίσως γίνει αιτία για απόλυση από την εργασία τους. Άλλωστε πολλοί είναι οι εργοδότες που ρωτούν τις υποψήφιες γυναίκες εργαζόμενες εάν είναι παντρεμένες ή όχι. Αισθάνομαι ότι σήμερα ο ρόλος της μητέρας μέσα στην οικογένεια έχει φθαρεί και αυτό ενδεχομένως θα το πληρώσουν ακριβώς τα παιδιά μας, οι επόμενες γενιές και η κοινωνία μας. Πρέπει να μας προβληματίσει το γεγονός ότι όσο περνούν τα χρόνια όλο και λιγότεροι Έλληνες θα συμμετέχουν σ' αυτή την ξεχωριστή γιορτή.

Το δημογραφικό πρόβλημα στη χώρα μας έχει ήδη προσλάβει ανησυχητικές κοινωνικές και εθνικές διαστάσεις. Ο αριθμός των πολύτεκνων οικογενειών παρουσιάζει κάθετη πτώση. Η Ελλάδα έχει έναν από τους υψηλότερους δείκτες υπογεννητικότητας στην Ευρώπη.

Την ίδια στιγμή, όλοι έχουμε παρατηρήσει ένα άλλο δυσάρεστο φαινόμενο. Οι εργαζόμενοι γονείς αναθέτουν σε κάποια ξένη γυναίκα ή στη γιαγιά την ανατροφή των παιδιών τους, με ανυπολόγιστες συνέπειες τόσο για την ανατροφή όσο και για τον μετέπειτα ψυχισμό των παιδιών τους. Με αυτές τις σύγχρονες πρακτικές δεν είναι περίεργο τα παιδιά να βαδίσουν σε λάθος δρόμους με ανυπολόγιστες συνέπειες. Οι μάλιστα των ναρκωτικών, το φαινόμενο του



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

**ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΕΡΝΙΔΑΚΗ – ΑΛΝΤΟΥΣ**  
Βουλευτής Επικρατείας – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

αλκοολισμού σε παιδιά και εφήβους, το μπλέξιμο με παραθρησκευτικές οργανώσεις και συμμορίες, η παιδική πορνεία, είναι μερικά μόνο από τα σύγχρονα προβλήματα που κάθε μητέρα απεύχεται για τα παιδιά της.

Για την κατάσταση που σας περιέγραψα έχουμε ευθύνη όλοι μας, και η πολιτεία αλλά και όσοι λησμονούν να τονίζουν τη μεγάλη αξία της γυναίκας-μητέρας.

Θεωρώ ότι ιδιαίτερα η πολιτεία έχει υποχρέωση να σταθεί δίπλα στη σύγχρονη γυναίκα στους πολλαπλούς ρόλους που έχει αναλάβει: Της μητέρας, της σύζυγου, της εργαζόμενης. Η πολιτεία έχει υποχρέωση να αναλάβει περισσότερες δράσεις για την στήριξη της μητέρας, η οποία, δεν έρχεται αντιμέτωπη μόνο με τις υποχρεώσεις της σύγχρονης πραγματικότητας, αλλά πολλές φορές και με τις διακρίσεις και τις προκαταλήψεις της κοινωνίας.

Αγαπητοί φίλοι,

Πρέπει εδώ να τονίσω ότι ήδη εφαρμόζεται ένα αξιολογικό πρόγραμμα κυβερνητικής δράσης για την περίοδο 2004-2008 με 5 βασικούς άξονες:

1. Τον περιορισμό των εμποδίων πρόσβασης των γυναικών στα εκπαιδευτικά συστήματα και την αγορά εργασίας.
2. Την ουσιαστική στήριξη του διπλού ρόλου γυναίκας – μητέρας:
  - με δέσμη μέτρων στήριξης αυτού του ρόλου στους χώρους εργασίας,
  - με την παροχή της αναγκαίας πρόνοιας σε ουσιαστικά θέματα μητρότητας.
3. Την ουσιαστική στήριξη της οικογένειας και του νέου ζευγαριού.
4. Την αποτελεσματική στήριξη και ενθάρρυνση των τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών, και
5. Την αλλαγή (μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας) των στερεότυπων αντιλήψεων για το ρόλο των δύο φύλων.



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

**ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΕΡΝΙΔΑΚΗ – ΑΛΝΤΟΥΣ**  
Βουλευτής Επικρατείας – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Για παράδειγμα, ο νόμος πλαίσιο για τη δια βίου μάθηση, ο νόμος για τις ίσες ευκαιρίες στους χώρους εργασίας, και η ανακήρυξη του έτους 2007 ως ευρωπαϊκού έτους ίσως ευκαιριών για όλους, αποτυπώνουν μια νέα προσέγγιση για την αντιμετώπιση των αρνητικών διακρίσεων κατά των γυναικών και ιδιαίτερα των μητέρων.

Φίλες και φίλοι,

Σίγουρα η ενίσχυση της γυναίκας-μητέρας στο δύσκολο λειτούργημα που καλείται να υπηρετήσει πρέπει να είναι συνεχής και ουσιαστική. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι ο ρόλος της γυναίκας στη δημιουργία νέων ανθρώπων είναι προνόμιο και δώρο του Θεού προς αυτήν. Αυτό το θείο δώρο πρέπει όλοι μας να το προστατεύουμε και να το σεβόμαστε με κάθε τρόπο. Όλοι πρέπει να αγκαλιάσουμε και να βοηθήσουμε την κάθε μητέρα στο έργο και την αποστολή της. Κάθε μητέρα χρειάζεται συμπαράσταση, κατανόηση και βοήθεια από όλους τους κοινωνικούς και πολιτικούς φορείς, ώστε μπορέσει να επιτελέσει με επιτυχία την ύψιστη αποστολή της.

Θα ήθελα να κάνω ιδιαίτερη μνεία στην ανάγκη να μεριμνήσουμε για τις μητέρες παιδιών με αναπηρία. Τόσο η πολιτεία, όσο η εκκλησία, και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις πρέπει να δείχνουν ευαισθησία για τις οικογένειες, που μαζί με τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο καθένας, έχουν να αντιμετωπίσουν και το πρόσθετο αυτό πρόβλημα. Όπως προανέφερα η γιορτή της μητέρας πρέπει να γίνει και έναυσμα για αλληλεγγύη και συμπαράσταση σε όλες τις μητέρες και πάνω απ όλα στις μητέρες που δίνουν ένα μεγαλύτερο και άνισο αγώνα για την ανατροφή των παιδιών που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα.

Εύχομαι σ όλες τις μητέρες χρόνια πολλά.

Σας ευχαριστώ.